

Gedicht in Hoofdstraat Gorssel



Op de foto ziet u (vlnr) René Pluymert, Hans Geerlink, Wilma Heesen, Bob Kempink en Gerard Boere

Woensdag 11 mei was het eindelijk zo-
ver. Wethouder Wilma Heesen ont-
hulde, in het bijzijn van de Dorpsraad
Gorssel, een gedicht van Ida Gerhardt
dat gebeiteld staat bij de pomp in de
Hoofdstraat. Deze dichteres heeft een
lange tijd in Warnsveld en Eefde ge-

woond. De dorpsraad heeft gekozen
voor dit gedicht omdat het goed past
bij Gorssel:

*'Wanneer de zwaluw aan de
balken bouwt, de ooievaar zijn
breedste vlucht ontvouwt,*

*de koekoek in de
wilgen niet kan zwijgen...
Kús het geluk, dat u is
toevertrouwd!*

Het gedicht is gebeiteld met subsidie
van de gemeente Lochem en de
provincie Gelderland.