

Gedicht in de Hoofdstraat

Gorssel - Het is u misschien ontgaan, maar sinds enige maanden ligt in het plaveisel van de Hoofdstraat in Gorssel, naast de pomp en voor de zitbank, een tegel met het volgende gedicht van Ida Gerhardt (Kwatrijnen in opdracht XXXIII).



*Wanneer de zwaluw aan de balken bouwt,
de ooievaar zijn breedste
vlucht ontvouwt,
de koekoek in de wilgen niet
kan zwijgen...
Kùs het geluk, dat u is
toevertrouwd!*

Het gedicht past bij de meimaand, en nu is ook de tijd gekomen om er bekendheid aan te geven. Het aanbrenge van een gedicht in de

tegelsaan de Hoofdstraat was een oorspronkelijk idee van Henk van Dort, het plan is uitgewerkt door de Dorpsraad Gorssel, het gedicht is uitgekozen door Jenny Rusch en het Ida Gerhardtgenootschap heeft advies gegeven. Na raadpleging van de bevolking is de uitvoering mogelijk gemaakt door gemeente en provincie.

Ida Gerhardt (1995-2007) heeft lange tijd in Eefde gewoond. Ooievaar, zwaluw en koekoek horen bij Gorssel. Het gedicht geeft uitdrukking aan het prettige leven in ons dorp.

Gaat u eens rustig op het bankje zitten en laat deze prachtige dichtregels op u inwerken!



Op de foto staat wethouder Wilma Heesen met vier bestuursleden van de Dorpsraad (vlnr René Pluymert, Hans Geerlink, Bob Kempink en Gerard Boere) bij het gedicht, met op de achtergrond het gemeentehuis.